

**Geef  
voor  
je kerk**



Actie   
**Kerkbalans**  
2019

**Hervormde gemeente**

**ELIM**

**'t Harde**

*“Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet naar winstbejag.” (Psalm 119:36)*

Het is het diepe verlangen van de dichter van Psalm 119 om bezig te zijn met de dingen van de Heere. Hij wil niet zoeken naar rijkdom, maar bezig zijn met Gods wetten. De zanger van dit lied weet dat God zelf deze diepste motivatie en dit verlangen moet schenken. Hij zingt immers: ‘Neigt U toch mijn hart’.

Dat ik als predikant een stukje mag schrijven voor de actie Kerkbalans, vind ik een beetje dubbel. Het behoort niet bij mijn ambt (gelukkig maar!) om me bezig te houden met het financiële huishoudboekje van onze kerkelijke gemeente. Ik vind het niet mijn taak om mensen op te roepen een bepaald bedrag te geven voor onze kerkelijke gemeente. En of u nu wel of niet meedoet met deze actie, of u nu veel of weinig geeft: u mag weten dat ik er voor u wil zijn als predikant.

U en ik staan voor deze vraag of we meedoen met actie Kerkbalans. Wanneer de Heere ons hart neigt naar Zijn getuigenissen, dan heb ik er wel vertrouwen in dat het met deze actie, en met het financiële huishoudboekje van Hervormd 't Harde, op één of andere manier goed zal komen. Dit is mijn gebed: Moge de Heere onze harten richten op Hem, zodat wij Hem zien in al Zijn goedheid, gulheid en vrijgevigheid.

**Ds. A.J. Post, predikant**

*De kerk.*

*Een plek waar God u wil ontmoeten,  
en om anderen te ontmoeten.*

*Waar je een luisterend oor vindt  
en stilte om te bezinnen.*

*Een plek om te vieren en te geloven.*

*Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.*

*Waar mensen voor je bidden*

*en klaar staan met praktische steun,  
of je nu lid bent of niet.*

*Waar we samen een gemeenschap  
zijn en geven aan anderen.*

Geacht gemeentelid,

Actie Kerkbalans staat weer voor deur. De opbrengst van deze actie vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Onze gemeente is er van Christus' wege, dat wil zeggen, is Zijn eigendom, gekocht door Zijn bloed (Hand. 20:28, Openb. 5:9). De Heere Zelf vergadert Zich een gemeente door Woord en Geest .

Wekelijks komen we samen om Gods heilige naam aan te roepen. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat onze gemeentepredikant ds. A.J. Post zijn werk kan doen en dat hij in het pastoraat ondersteuning kan blijven ontvangen van dr. J. Kommers. Verder geven we uiting aan het 'gemeente-zijn' en het vergroten van onze kennis van God en Zijn machtige werken door Bijbelkringen, catechisaties, zondagsschool, jeugdclubs enzovoorts. De gebouwen die dit ondersteunen worden onderhouden door uw bijdrage.

Wij hopen dat u van harte weer bij wilt dragen aan de instandhouding van uw gemeente. Dat u ruimhartig wilt delen in het vele dat u van God hebt ontvangen!

Namens de kerkenraad,

**J. van Dijk, praeses**  
**J.G. de Romph, scriba**

## Onze kerk in 2018 in beeld

### Dankzij uw bijdrage...



... hebben we **115** kerkdiensten mogen houden.

... hebben we **3** doopdiensten kunnen houden.



... was er elke kerkdienst een predikant.

... schonken we **8979** koppen koffie.



... Hebben we een predikant kunnen beroepen.

... hebben we onderhoud aan de gebouwen kunnen laten uitvoeren.



... konden we **€ 11.711,31** aan energiekosten betalen.

... en nog zoveel zaken meer.

## Vooruitblik 2019

### Met uw bijdrage gaan we...



... verder met het onderhoud aan de gebouwen.

... het orgelfonds verder vullen.

... de reservering voor de predikantsplaats.

... en de overige reserveringen aanvullen.

### Hoeveel geeft u?

Wanneer wij als gemeente hetzelfde of mogelijk iets meer kunnen geven dan in 2018 gegeven is dan kunnen wij ook in 2019 aan onze verplichtingen voldoen.

## Wat betekend de kerk voor jou?

De jeugd heeft de toekomst, luidt het spreekwoord. Wij geloven dat de toekomst alleen bij Jezus te vinden is. Daarom investeren we als kerk in kinderen en jongeren. Door met hen te praten over Jezus. Door hen een plaats te bieden waar ze in verbinding zijn met elkaar en met de kerk. Naast mensen die tijd en energie investeren in de jeugd is er ook geld nodig. Draagt u bij aan de toekomst van de kerk?

**Izella van der Kolk, jeugdwerkcoördinator**

We hebben een verlangen om God te ontmoeten en medechristenen te zien en te omhelzen. Ze zeggen weleens: 'Als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan staan' Wel, als we dieper contact met Jezus willen hebben en Hem beter willen leren kennen, wil je op de plaats zijn waar God zich openbaart en dat is onder andere in de kerk. Naarmate de zondag dichterbij komt wordt het verlangen sterker en willen we samen komen in de naam van Jezus en luisteren naar de uitleg van onze dominee n.a.v. het woord van God. Ook in ons werk als beheerder en koster komt God tot ons. De ene dag ervaren we dat meer als de andere, maar Hij is er bij en geeft ons de energie om deze bijzondere taak te vervullen. We geloven dat betrokken zijn in de gemeente heel erg belangrijk is. We zijn heel dankbaar dat we de gelegenheid hebben om dit alles te doen en het verdiept de onderlinge band met gemeenteleden, van klein tot groot en van oud tot jong.

**Henk en Andrea Leusink, beheerdersechtpaar**

6) En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 7) Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige geveer lief. 8) En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. (2 Korinthe 9: 6-15)

**Herbert van de Berg, ouderling**



## Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Ook alle andere giften aan de kerk zijn aftrekbaar. Wel is het nodig dat u dit schriftelijk kunt aantonen.



Naast deze manier kunt u ook geven middels een periodieke gift. Voor hetzelfde geld geeft u hierbij meer aan de kerk. Meer hierover kunt u vinden op <http://www.hervormdegemeente-tharde.nl>.

Graag alle kerkbalansbetalingen naar ons nieuwe rekeningnummer **NL71 RABO 0373 7210 56** onder vermelding van het FBA-nummer.

**Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan**