

# DIEN

ELKAAR IN

Liefde



61sten 5716 | DagelijkseBroodkrums.nl

## Oudejaarsdienst, 31 december 2018

Herdenking overleden gemeenteleden

Voorganger: Ds. A.J. Post  
Aanvang: 19.30 uur

## Hartelijk welkom in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente Elim op 't Harde

Een jaar is voorbij gegaan. We staan op de drempel van een nieuw jaar. Op deze Oudejaarsdag komen we als christelijke gemeente samen rondom het eeuwig blijvend Woord van de Heere.

We gedenken in deze eredienst de overleden gemeenteleden. De nabestaanden zijn voor deze dienst uitgenodigd. We wensen hen in het bijzonder een troostrijke en gezegende eredienst toe.

*Kerkenraad Hervormde gemeente Elim*

### ORDE VAN DIENST

Mededelingen door de ouderling van dienst

#### Voorzang Psalm 90 vers 1 en 9

1. Gij zijt, o *HEER'*, van *d' allervroegste* jaren  
voor *ons* geweest een *toevlucht in gevaren!*  
*Eer berge en rots uit niet geboren* waren,  
*eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren*  
van *eeuwigheid*, o *God Die eeuwig leeft*,  
zijt Gij de *God, Die eind noch oorsprong heeft!*

9. Laat Uw *genâ ons met haar troost* verrijken,  
en *laat Uw werk aan Uwe knechten blijken*,  
Uw *heerlijkheid niet van hun kind'ren* wijken,  
Uw *liefd'*, Uw *macht behoed' ons voor bezwijken*.  
*Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;*  
*bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.*

#### Stil gebed

## **Votum en groet**

*Onze hulp en verwachting zijn in de Naam van de HEERE,  
Die de hemel en de aarde geschapen heeft  
Die trouw is van geslacht op geslacht, en tot in  
eeuwigheid,  
Die niet los laat de werken van Zijn handen. Amen.*

*Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u  
Van God onze Vader  
Van Jezus Christus, onze Heere,  
Door de Heilige Geest. Amen.*

## **Zingen Psalm 66 vers 4**

*4. Looft, looft den HEER' der legerscharen,  
o volken, heft een lofzang aan;  
Hij wil ons in het leven sparen,  
ons hoeden op de steilste paan,  
voor wank'len onzen voet bevrijden.  
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,  
en ons gelouterd door het lijden,  
gelijk het zilver wordt beproefd.*

## **Geloofsbelijdenis**

### **Zingen Psalm 42 vers 3 en 5**

*3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder,  
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,  
want Gods goedheid zal uw druk  
eens verwiss'len in geluk.  
Hoop op God, sla 't oog naar boven,  
want ik zal Zijn Naam nog loven.*

5. Maar *de HEER' zal uitkomst* geven,  
Hij, *Die 's daags Zijn* gunst gebiedt.  
'k Zal *in dit vertrouwen* leven  
en *dat* melden in mijn lied;  
'k Zal *Zijn* lof *zelfs in den* nacht  
zingen, daar *ik Hem* verwacht,  
en *mijn* hart, *wat mij moog'* treffen,  
tot *den God mijns* levens heffen.

## Gebed

### Schriftlezing - Psalm 121

*God bewaart Zijn volk*

1. Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
vanwaar mijn hulp komen zal.

2. Mijn hulp is van de HEERE,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3. Hij zal uw voet niet laten wankelen,  
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4. Zie, de Bewaarder van Israël  
zal niet sluimeren of slapen.

5. De HEERE is uw Bewaarder,  
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6. De zon zal u overdag niet steken,  
de maan niet in de nacht.

7. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,  
uw ziel zal Hij bewaren.

8. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,  
van nu aan tot in eeuwigheid.

## Collectes

## Zingen Psalm 121 vers 1 en 2

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
vanwaar ik dag en nacht  
des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER' alleen,  
Die hemel, zee en aarde,  
eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,  
uw Wachter, die uw voet  
voor wankelen behoedt.  
Hij, Israels Wachter, sluimert niet;  
geen kwaad zal u genaken:  
de HEER' zal u bewaken.

## Preek

## Zingen Psalm 121 vers 3 en 4

3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,  
zal, daar zij u bedekt  
en u ter schaduw strekt,  
de maan bij nacht, de zon bij dag  
in koud' en gloed vermind'ren,  
opdat zij u niet hind'ren.

4. De HEER' zal u steeds gadeslaan,  
opdat Hij in gevaar,  
uw ziel voor ramp bewaar'.  
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,  
en waar g' u heen moogt spoeden,  
zal eeuwig u behoeden.

## Herinnering overleden gemeenteleden

Met dankbaarheid gedenken wij:

18-1-2018	Gerrit Zwep	74 jaar
9-2-2018	Gerrit Wijnand Nagelhout	73 jaar
3-3-2018	Geertje Schuller - Leusink	83 jaar
6-4-2018	Marinus Jasper de Vos	90 jaar
10-4-2018	Jacobus Berghorst	69 jaar
11-5-2018	Beertje Koops - Krooneman	81 jaar
12-5-2018	Cornelisjen de Weerd - Vaartjes	91 jaar
11-7-2018	Hendrik Nagelhout	76 jaar
2-8-2018	Jantje Steert	83 jaar
23-9-2018	Heintje Strijker - Liefers	95 jaar
24-9-2018	Dik Polinder	68 jaar
28-9-2018	Gerrit Jan Zwier Grootkarzijn	32 jaar
4-11-2018	Herman van Ommen	79 jaar
11-11-2018	Aaltje Lokhorst - Pater	85 jaar
14-11-2018	Aalt Leusink	82 jaar
15-11-2018	Anthonie Cornelis van Beek	69 jaar
24-11-2018	Machteldje Visch - van den Bosch	86 jaar
2-12-2018	Lucas Dijkhuizen	74 jaar

## Stilte

### Zingen Uit Aller Mond 277

1. O, God die steeds Uw hulp ons bood,  
kom naar ons toe in onze nood,  
vertroost ons in ons groot verdriet,  
nu wie ons lief was, ons verliet.  
O, Herder, die Uw schapen leidt,  
verlicht dit dal van donkerheid.

2. O, Heer, wij voelen ons alleen,  
wij zien een graf, een zware steen.  
Kom, droog de tranen, stil de smart

en laat ons schuilen aan Uw hart.  
O, Vader, wees met ons begaan,  
wij roepen U in Christus aan.

3. O, Levensvorst, Uw macht is groot,  
U overwon het graf, de dood.  
U, die de dood bent doorgedaan,  
U geeft ons hoop in ons bestaan.  
Het donker wijkt, de morgen gloort:  
de dood heeft niet het laatste woord.

4. O, Goede Herder, U haalt thuis  
een schaap, hoe ver gedwaald van huis,  
dat U in liefde hebt gezocht,  
en met Uw bloed hebt vrijgekocht.  
Wie deze liefde heeft gesmaakt,  
weet, dat de dood geen scheiding maakt.

### **Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Avondgebed van Luther**

Heere, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk  
aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,  
met Uw troost en zegen,  
met Uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid. Amen.

## Zingen Uit Aller Mond 200

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.  
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.  
Alles vervalt in 't wisselend getij,  
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3. U heb ik nodig, Uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.  
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.  
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?  
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5. Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

**Zegen** - Ontvang met biddende harten de zegen van de HEERE,  
onze God.

*De genade van onze Heere, Jezus Christus  
De liefde van God, onze Vader  
En de troostende gemeenschap van de Heilige Geest  
Zij met u allen. Amen.*



## **TIJD...**

*We spreken dikwijls over “tijd”.  
De tijd gaat vlug, dat weten w’ allen.  
't Is of de dagen ons ontvallen  
als zand dat door de vingers glijdt.*

*Na deze tijd is er geen tijd!  
O, mocht dit woord ons hart eens treffen,  
om dan in waarheid te beseffen:  
we zijn op reis naar 'd eeuwigheid!*

*Hoe kort is onze levenstijd...  
“O God, leer ons de dagen tellen!”  
We zien ons leven henensnellen.  
't Wijst ons op de vergank'lijkheid...*

*“Wil dan in deze korte tijd,  
O HEERE, ons tot U bekeren.  
Wil door Uw Woord en Geest ons leren  
wat nodig is tot zaligheid.”*

*(Gedicht van Christien de Priester,  
uit: De enige Toevlucht)*

*Ik sla mijn*  
**OGEN**  
 *OP*  
*naar de*  
**DE BERGEN**  
**VANWAAR MIJN**  
**MIJN HULP**  
*>> KOMEN ZAL <<*  
*mijn hulp is van de*  
**Heere**  
**DIE HEMEL EN AARDE**  
*gemaakt heeft*